

Eίχα γράψει πριν από περίπου δύο χρόνια ένα κείμενο με τον τίτλο «Η αντιπαροχή των βουνών»¹. Με εκείνο το κείμενο ήθελα να μάλιστα για αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, λόγο πάνω από μια εικοσαετία περίπου. Μέσα σε αυτά τα χρόνια βλέπουμε μία συνεχή καταστροφή των ελληνικών βουνών και μάλιστα του πιο χαρακτηριστικού τους σημείου, των υπερφαντων κορυφών τους, στο όνομα της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης ή πράσινης ανάπτυξης δημιουργίας αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ή για τον πολύ κόσμο αιολικών πάρκων (α/π). Τα αιολικά πάρκα, οι ΑΣΠΗΕ και η αιολική ενέργεια είναι το βαρύ χαρτί στην ανάπτυξη των λεγόμενων ΑΠΕ. Οπως μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει, η σκέψη που ήθελα να εμβάλω στον αναγώστημου ήταν η συχέτιση του φαινομένου της αντιπαροχής και της καταστροφής των ελληνικών πόλεων, με αυτό που συμβαίνει στα ελληνικά βουνά.

Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι η αντιπαροχή δεν είναι φαινόμενο, άλλα ένας νομικός θεσμός του αυτοκινήτου δικαίου και κατά το κύριο μέρος της μία οικονομική μέθοδος, με την οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε, εύκολα και γρήγορα και δήθεν ανέξοδα, συνίθισης ένα οικόπεδο. Θεωρητικώς υπάρχουν μεγάλα πλεονεκτήματα τόσο για τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου όσο και για τον εργολάβο (αντισυμβαλλόμενο) που αναλαμβάνει την υλοποίησή της. Η συνήθης φόρομοι λα που έχει διαμορφωθεί, είναι αυτή όπου κάποιος ιδιοκτήτης ενός αινήτου το δίνει σε έναν μαρούνι μεγάλο κατασκευαστή/εργολάβο και αυτός, χωρίς ο ιδιοκτήτης να πληρώσει έξοδα, κατασκευάζει πολυκατοικίες, δίνει στον ιδιοκτήτη 2-3 διαμερίσματα -αναλόγως της συμφωνίας τους- και τα υπόλοιπα τα οικοτά οιδιος, τα πολύε, προφανέστατα κερδίζει, και γι' αυτό αμέσως μετά προχωρά στην ανεύρεση της αιολικής πάροδος στην αιολική και άλλα επαναλαμβάνονται από την αρχή. Θεωρητικά και πάλι, από αυτή την υπόθεση και τα δύο μέρη αφελούνται, γατίο μεν ιδιοκτήτης αποκτά μία κατοικία σύγχρονη χωρίς να ξεδέψει λεφτά, ο δε εργολάβος (όπως έδειξε η πρακτική από τη μέση του 20ού αιώνα και μετά) αφελείται τα μέγιστα. Αν μάλιστα δραστηριοτήτες και στα δημόσια έργα, τότε μπορεί να πλουτίσει, να γίνει ισχυρός οικονομικός παράγοντας, μέσα στην πρεσία κάποιων δεκαετιών να φθάσει να είναι ένας οικονομικός γίγαντας, όπως π.χ. ο Μπόμπολας και ο ΑΚΤΩΡ-ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η TEPNA, η ΑΒΑΞ, ο Μυτιληναίος, η Intrakat κ.λπ.

Ομως στην αρχή του παρό-

Η αντιπαροχή των βουνών συνεχίζεται...



Ειδύλλιακή εικόνα από την Εύβοια, αλλά με ημερομηνία λήξης

ντος κειμένου, λόγο πριν από τις υπενθυμίσεις για τη λειτουργία της αντιπαροχής, μάλιστα για φαινόμενο. Φανόμενο και όχι νομική ή οικονομική ορθυμηση κ.λπ. Και τούτο γιατί είναι κοινός τόπος ότι η αντιπαροχή ένινε ο κύριος παράγων διαμόρφωσης των ελληνικών πόλεων,

το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της πολεοδόμησης και της κάπωστης χωροταξίας τους. Επειτα από τόσες δεκαετίες εφαρμογής της έρχουμε ότι κυρίως έχει λειτουργήσει ολέθρια και καταστροφικά και έχει δώσει στην Ελλάδα το χειρότερο σύνολο πόλεων, τουλάχιστον της Ευρώπης. Τα αποτέλεσματά της υπήρξαν τόσο αρνητικά, που θα μπορούσε να συγκριθεί με καπιτορικά φυσικά φανόμενα, όπως ένας σεισμός ή μία θεομητία. Αναφερόμαστε κυρίως στις συνέπειες επί του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στην ποιότητα ζωής, στον πολιτισμό που έχουμε στη χώρα μας αλλά ακόμη και σε αυτό το ίθιος των Ελλήνων, που χρόνο με τον χρόνο γίνεται περισσότερο οικονομιστικό και συμφεροντολογικό. Βεβαίως στο επίπεδο της οικονομίας η αντιπαροχή και ενγένειη οικοδομή πολλές φορές θεωρούνται απομονωμένη της οικονομίας και θλιβερή επανάληψη. Στην περίπτωση των βουνών δεν παρέχεται ένα οικόπεδο από

έναν ιδιοκτήτη, αλλά παρέχεται το σύνολο των ελληνικών βουνών και ο συνήθης παρέχων είναι το ελληνικό κράτος, το Ελληνικό Δημόσιο. Σε λίγες περιπτώσεις παρέχοντες είναι κάποιοι μίζεροι ιδιοκτήτες που ξεπουλάνε (για την αιφνιδιακή εκμισθώνουν²) την πατρώα γη έναντι γελοίων αντίτυπων και φεύγουν υποσχέσεων. Συνήθης, όμως, πάροχος είναι κυρίως το Ελληνικό Δημόσιο και μάλιστα αυτό το κάνει εντελώς δωρεάν. Οι δημόσιες εκτάσεις, που είναι και το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών βουνών, παρέχονται δωρεάν για να δημιουργηθούνται α/π. Το πρόσχημα είναι ότι οι εταιρίες αναλαμβάνουν τη δημιουργία τους με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με τρόπο που συνιστά υπέρτατο δημόσιο συμφέρον, γιατί δήθεν καταπολεμά την κλιματική αλλαγή (ή ηρίση), την υπερθέρμανση του πλανήτη και το «καπέλο» διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

Τυχεροί εργολάβοι που αναλαμβάνουν αυτές τις δουλειές είναι όλοι όσοι έχουν μισιούτει τα υπερκέρδη των ΑΠΕ και της πράσινης ανάπτυξης, έχουν τις διασυνδέσεις με την κεντρική πολιτική στην χώρα. Ουσιαστικά πρόκειται για τη μετά γραντώσεως μετεξέλιξη και αναπροσαρμογή του φαινομένου της αντιπαροχής, από το περιβάλλοντα πόλεων σε αυτό των βουνών. Επί των τεχνικών και νομικών/οικονομικών παραμέτρων φυσικά υπάρχουν διαφορές. Ως προς την καταστροφή όμως, υπάρχει τραγουδική ομοιότητα και θλιβερή επανάληψη. Στην περίπτωση των βουνών δεν παρέχεται ένα οικόπεδο από

κίνδυνο της ενεργειακής φτώχειας των πολλών και στον υπερπλουτισμό ελαχίστων, καθώς και στη δημιουργία πανίσχυρων μονοπαλιακών επιχειρηματικών ομίλων και συμφερόντων.

Και τα ελληνικά βουνά; Και η ελληνική ύπαιθρος, τα χωριά και οι κάποιοι τους ή ο πρωτογενής παραγωγής τομέας; Τι συμβαίνει με αυτά μέσα σε αυτή τη συνθήρη εκβιομηχάνισή τους;

Σε μερικές περιοχές της Ελλάδας που έχουν την ατυχία να είναι οι πρώτες σε αυτή την υπόθεση (Καρυστία, Λακωνία, Θράκη, πολύ μεγάλο κομμάτι του Δήμου Κύμης - Αλμερίου, Ευρυτανία και Αγραφα) αυτό το οποίο συμβαίνει ξεπερνάει κάθε ανθρώπινο νου και αντιληφθεί περί περιβαλλοντικής φροντίδας. Κάθε θεματική ορθυμηση του ελληνικού και ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου περί προστατευόμενων περιοχών ή τοπών παραβιάζεται, καταστρατηγείται και ακόμη χειρότερα εφαρμόζεται υποκριτικά με προσχηματικές και ψευδεπίχραφες διαδικασίες. Πανομοιότυπες ΜΠΕ με μελετητές που δεν έχουν επιστρέψει τους τόπους που μελετούν, δημόσιες διαβούλευσης που αγνοούνται, διασυρχείται πολύτιμη γειτονική και αποκόμιδης επιστημονικής παραγωγής.

Τα βουνά και τα νησιά είναι ο σκελετός και η ψυχή της Ελλάδας. Καταστρέφοντας αυτά καταστρέφουμε το είναι μας. Χωρίς τόπο και χωρίς την ιστορικότητα και οικονομική υπερβασία πάνω πάνω καλά: συνεχώς ακριβιάνουν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, οδηγούν στον

ταστάσεις που δεν είναι απλώς στρεβλές ή ασύμφορες, αλλά εγγίζουν πλέον τον χώρο του παρανοϊκού. Ετοι, ενώ η παραγωγή από ΑΠΕ στην Ελλάδα έφτασε στο 41,6% του ενεργειακού μεγαλοποίησης για το 2022 και ενώ ταυτοχρόνως λόγο πριν από το Πάσχα η μεγάλη ανησυχία που υπήρχε ήταν όχι γιατί είχαμε μικρή παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ αλλά γιατί λόγω της υπερπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ κινδυνεύαμε πλέον από κατάρρευση του συστήματος ηλεκτροδότησης της χώρας, παρά ταύτα στον «ανάπτυξικόσμο» που ξόμιμε, συνεχίζουν να λένε ότι πρέπει να βάλουμε και άλλες ανεμογεννήτριες και άλλα φωτοβολταϊκά, να αυξήσουμε και άλλο την παραγωγή από ΑΠΕ κ.λπ.

Αυτό είναι οικονομικά και ενεργειακά σχίζοφρονικό. Και προφανέστατα μόνο άλλους σκοπούς κατά το βάθος επιδώπει και όχι την ενέργεια.

Και επειδή οι εκλογές είναι εδώ, όλα τα συμφέροντα κάνουν τακουμάντα τους. Αναλογιστείτε όλα τα προηγούμενα, όπως και τη σύμπτωση σχεδόν όλων των μεγάλων πολιτικών παικτών στο ζητηματικό περαιτέρω ανάπτυξης των ΑΠΕ. Φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη πολύ χρήμα για να κερδίσουν οι εργολάβοι του πολιτικοοικονομικού κατεστημένου. Και γι' αυτό θα αιφνιδιάσουν οι περαιτέρω ανάπτυξης την αντιπαροχή μέχρι που «με το ταμάχι που έχουν θα καταπούν τη γη και θα αφήσουν πάσιων τους μια έρημη»⁶.

*Δικηγόρος, Imperial College Clean Power Professional Certificate, επιμ/θείς στο EKPA στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Περιβάλλον

1. Δημοσιευμένο στην ΣΕΛΙΔΕΣ πολιτισμού, στην «κυριακάπικη δημοκρατία», 20/9/2020

2. Το σύνθετο μίσθισμα κυμαίνεται στα 300 € το στρέμμα, για ένα έτος.

3. π.χ. εκτεταμένο δίκτυο, διασυνδέσεις, κίνδυνοι αστάθειας, μόνιμες θερμικές μονάδες βάσεις κ.ά.

4. π.χ. συστήματα επιδοτήσεων, χρηματοπήριο ενέργειας, σκεδόν εβράφων του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ κ.λπ.

5. Παραγωγή 19,7 ΤWh. Θριαμβική αναφορά στην περιονή «επίδο